



Ένα παράξενο ταξίδι!

Οικολογική Ιστορία για Παιδιά

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας
Καλαμάτα 2008



Ένα παράξενο ταξίδι

Οικολογική Ιστορία για παιδιά

Η παρούσα έκδοση δημιουργήθηκε από τους εκπαιδευτικούς (Π/θμιας & Δ/θμιας εκπ/σης) που συμμετείχαν στο τριήμερο βιωματικό σεμινάριο - εργαστήριο με τίτλο: «Καταναλωτισμός & Περιβάλλον - Πηγή δημιουργικής γραφής & έμπνευσης», που οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε στο Κ.Π.Ε. Καλαμάτας το Φεβρουάριο του 2007. Συντονιστές - εισηγητές εργαστηρίων ήταν συγγραφείς και εικονογράφοι παιδικών βιβλίων.

Επιμέλεια έκδοσης:

Οι εκπαιδευτικοί της παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Π.Ε.Κ. Σίση Πηλακονούρη, Βασιλική Ηλιοπούλου, Δήμητρα Βάγια, Κασσιανή Θεοδωρακάκου, Λίλιαν Καραβά, Γιώργος Πανταζόπουλος, Ελένη Στραβάκου.

Συντονιστής εργαστηρίου γραφής: Βούλα Μάστορη

Συντονιστής εργαστηρίου εικονογράφησης: Νικόλας Ανδρικόπουλος

Μέλη της ομάδας συγγραφής και εικονογράφησης:

Αποστολοπούλου Παναγιώτα
Γεωργιοπούλου Χριστίνα
Δούκα Φραντζέσκα
Ηλιοπούλου Βασιλική
Καραμπά Χριστίνα
Οικονομόπουλος Γιώργος
Παναγόπουλος Γιώργος
Πλάγου Πάτρα
Πηλακονούρη Σίσση
Προκοπίου Αφροδίτη
Σόληρη Γεωργία
Τσιμπλή Παναγιώτα
Τσιώκου Ελένη
Τσορώνη Ιωάννα – Μαρία
Φιλοπούλου Παναγιώτα

Εκτύπωση:

Νίκος Κυρτσάκης

Καλλιτεχνική επιμέλεια έκδοσης:

Σταυρούλα Χειλά

Copyright© 2008

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας

Θουκυδίδου 2 - Καλαμάτα 24 100 Τηλ. - fax: 27210 86147

E-mail: mail@kpe-kal.mes.sch.gr, ιστοσελίδα: <http://www.kpe-kalamatas.gr>

ISBN 978 - 960 - 98456 - 6 - 3

Ένα παράξενο ταξίδι!

Οικολογική Ιστορία για Παιδιά



Ωωωωω!
Ένα μπουκάλι στη θάλασσα,
φώναζε ο τζίτζικας και εκούνησε
το εκίουρο δίπλα του.



Οι δυο φίλοι
βρίσκονταν εδώ και μέρες ναυαγοί
σε μια βραχονησίδα,
κουρασμένοι και απελπισμένοι,
γιατί δε θα προλάβαιναν
τη μεγάλη συνάντηση των ζώων.




Ο εκίουρος, που ήταν καλός κολυμβητής,
έκανε μια βουτιά και έπιασε το μπουκάλι.



- Μπράβο, Ηρακλή, ωραία τα κατάφερες!
Χαλάλι τόσες ώρες που χτυπιέσαι στο γυμναστήριο!
Τι θα γινόμαστε χωρίς εμένα! είπε ο Ζώης.





Χωρίς να χάσουν λεπτό,
άνοιξαν το μεγάλο πλαστικό μπουκάλι
και ο Ζώης τρύπωσε μέσα!



Επιτέλους το ταξίδι συνεχίζεται...

Ο Ηρακλής καθισμένος
πάνω στο μπουκάλι
έκανε τον καπετάνιο
οδηγώντας το με τη μακριά, φουντωτή ουρά του.



Σ' αυτό το παράξενο ταξίδι
ο Ζώης μπορούσε να βλέπει τον βυθό
και ο Ηρακλής την επιφάνεια της θάλασσας.



Ο ένας έλεγε στον άλλο:

- Κοίτα Ηρακλή ένα ωραίο βαλιγκάρι!

- Τρόμαξα να το ξεχωρίσω!

Έχει το ίδιο χρώμα
με κείνα τα πεταμένα, εκουριασμένα παλιοβίδερα.



- Ναι! Να και ένα όμορφο κοράλλι!

- Πού καλέ; Εκείνο που είναι μισοκρυμμένο
από τις πλαστικές βακούλες;




Και το ταξίδι
συνεχίστηκε έτσι...



...μέσα στις ομορφιές
της θάλασσας
και στα σκουπίδια των ανθρώπων...



An illustration of a turtle with a brown and yellow patterned shell on a sandy beach. A squirrel with orange fur and a white belly is sitting on the beach, looking at a green insect with large black eyes and antennae that is standing on a clear plastic bottle. The background is a light blue sky with two white birds flying. The entire scene is framed by a yellow border.

Ξαφνικά : «πλαφ!...»
Και από το μπουκάλι τους
βρέθηκαν στο καβούκι μιας μεγάλης χελώνας.

An illustration of a blue sky with two dark birds flying. The bottom of the image shows a dark blue sea and a dark grey rock on the right side. The entire scene is framed by a yellow border.

Από το στόμα της εξείχε
το υπόλοιπο μιας πλαστικής βακούλας.

- Βοήθεια, είπε η χελώνα μπουκωμένη και μισοπνιγμένη.
Σώστε με!



Χωρίς δεύτερη σκέψη ο Ηρακλής, όνομα και πράγμα,
τράβηξε δυνατά τη σακούλα
με τα δόντια του και τα δυο μπροστινά του πόδια
και την έσωσε!

Την πέρασα για μέδουσα και πήγα να τη φάω!

Εκείνη, αφού τους ευχαρίστησε,
θέλησε να μάθει πώς βρέθηκαν εκεί.





Της είπαν πως ταξίδευαν για το Μίτγου - Πίτγου
μ' ένα καράβι που ναυάγησε.



Και πως πρέπει να προλάβουν
τη συνάντηση των ζώων.



- Να γίνω καλί να με πατήσετε, είπε η κελώνα.



Γέλασαν,
συμφώνησαν και χαρούμενοι
ανέβηκαν αμέσως στη ράχη της!

Το ταξίδι τους ΤΩΡΑ ήταν τόσο όμορφο,
που ένιωθαν ότι πετούσαν μ' ένα ιπτάμενο καλί!!



Φτάνοντας στο Μίτγου - Πίτγου
στη συνέλευση των ζώων όλοι μαζί θα αποφάσιζαν
τι θα έκαναν με τα βκουπίδια.

Είδαν, έζησαν και έμαθαν πολλά
ε' αυτό το παράξενο ταξίδι!





Ο Ηρακλής (ο τζίτζικας) και ο Ζώης (ο σκίουρος)
θέλουνε να πάνε στο Μίτσου- Πίτσου.
Αρμενίζουν μέσα στις ομορφιές της θάλασσας
και στα σκουπίδια των ανθρώπων...



Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας



Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης