



Ο κυρ Κούνελος έφτιαξε μια λαχταριστή πίτα για τα γενέθλια της γιαγιάς.
Η πιτούλα, όμως, έχει άλλα σχέδια!
Δίνει μια κι αρχίζει να τσουλάει ...όλο και πιο γρήγορα!

Άλλα βιβλία του Geoffroy de Pennart:

Ο Λύκος ξαναγύρισε

Ο καλόκαρδος Λύκος

Το γεύμα των Λύκων

Να 'μαι ξανά!

Ο Λύκος... και τα τρία γουρουνάκια

Ο λύκος, η κατσίκα και τα 7 κατσικάκια



ISBN 978-960-484-398-5



9 789604 843985

Κωδ. μητρώου 12.102

Geoffroy de Pennart

Ξηλα Πίτα να σε φάω

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Geoffroy de Pennart

Ξηλα Πίτα να σε φάω



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ





στη Σουζάν και στη Ζουλιέτ

ΕΛΑ ΠΙΤΑ ΝΑ ΣΕ ΦΑΩ

Τίτλος πρωτοτύπου: La galette à l'escampette

Μετάφραση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Τριανταφύλλου, Ελένη Κατσαμά
Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου

© 2012, Káleidoscope

© 2013, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε. για την ελληνική γλώσσα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
τηλ.: 210 2816134, e-mail: info@ekdoseisparadopoulos.gr
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 3615334
www.ekdoseisparadopoulos.gr

ISBN 978-960-484-398-5

Geoffroy de Pennart

Έλα πιτα να σε φάω



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Ο κυρ Κούνελος ετοιμάζει μια πίτα για τα γενέθλια της γιαγιάς.



Μια πίτα με τυρί και λαχανικά, η σπεσιαλιτέ του!
«Ας βάλουμε και κανένα μυρωδικό να τη ζωντανέψουμε λίγο» λέει.



Η πίτα ψήθηκε στον φούρνο και ο κυρ Κούνελος τη βγάζει
στο περβάζι να κρυώσει.
«Μοσχομυρίζει. Θα φάμε καλά απόψε!»



Αλλά η πίτα έχει άλλα σχέδια.
Δίνει μια, πέφτει στο έδαφος κι αρχίζει να τσουλάει...



...όλο και πιο γρήγορα! Τρέχοντας, πιάνει κι ένα τραγουδάκι.
Ο κυρ Κούνελος ορμάει να την αρπάξει.



Η πίτα περνάει σαν βολίδα ανάμεσα από τα τρία Γουρουνάκια,
που ερχόντουσαν κατακεί.
«Γρήγορα, παιδιά, πιάστε την!» φωνάζει ο Κύνελος.

Αλλά δεν τα καταφέρνουν. Η τρελή κούρσα συνεχίζεται,
με τους τέσσερις φίλους να κυνηγούν την πίτα, που,
καθώς κυλάει, τραγουδάει χαρούμενα.



Μετά η πίτα συναντάει την Κατοίκα με τα επτά Κατσικάκια,



Είμαι μια μικρή πιτούλα,
νόστιμη και πεταχτούλα.
Μ' έφτιαξαν για τη γιαγιά,
όμως φεύγω, άντε γεια!
Κρύψτε, παιδιά, τα σπαθάκια,
δε με πιάνετε ούτε σεις ούτε τα
γουρουνάκια!

που θα 'θελαν πολύ, βέβαια, να την πιάσουν...

αλλά...



Είμαι μια μικρή πιτούλα,
φρέσκια-φρέσκια κι αφρατούλα.
Μ' έφτιαξαν για τη γιαγιά,
όμως φεύγω, άντε γεια!
Τα πόδια σου όσο κι αν κουράσεις,
δε θα μπορέσεις να με πιάσεις...

...το τρελό κυνήγι συνεχίζεται,
με άλλους οχτώ στο κατόπι της πίτας!

Η πίτα χαρωπή κυλάει, τριαλαλό τριαλαλά,
κάτω από τη μύτη του Μικρού Αρνιού.



Το Μικρό Αρνάκι τρέχει ξοπίσω της, αλλά η πίτα γίνεται καπνός.



Είμαι μια μικρή πιτούλα,
νόστιμη και πεταχτούλα.
Μ' έφτιαξαν για τη γιαγιά,
όμως φεύγω, άντε γεια!
Μπορεί να ξέρεις καλό σημάδι,
αλλά θα τρέχεις μέχρι το βράδυ...

Περνάει μπροστά από τον Πέτρο...



Είμαι μια μικρή πιτούλα,
φρέσκια-φρέσκια κι αφρατούλα.
Μ' έφτιαξαν για τη γιαγιά,
όμως φεύγω, άντε γεια!
Μην ελπίζεις, κοριτσάκι,
δε θα με βάλεις στο καλάδακι!

...που δεν μπορεί ν' αντισταθεί στη λαχταριστή λιχουδιά.

Επιτέλους! Η Στρογγυλοσκουφίτσα στέκεται στη μέση του μονοπατιού και δεν έχει παρά ν' απλώσει τα χέρια...

Είμαι μια μικρή πιτούλα,
ζαχαρένια, τραγανούλα.
Μ' έφτιαξαν για τη γιαγιά,
όμως φεύγω, άντε γεια!
Αν θέλεις Λύκε να με πιάσεις,
πρέπει πρώτα να με φτάσεις...



.. *zzzzzzzzzz* ..

Μα, όχι πάλι! Η πίτα περνάει σαν αστραπή,
τραγουδώντας πάντα χαρωπά!



«Όχι, ευχαριστώ, πιτούλα» λέει ο Ιγκόρ «δεν πεινάω.
Γεια σου τώρα».



Παραξενεμένη κι ελαφρώς ενοχλημένη η πίτα,
σταματάει μπροστά στα πόδια του Ιγκόρ.
«Δεν ήθελα να σε προσβάλω, πίτα,
και στ' αλήθεια φαίνεσαι πεντανόστιμη.

Αλλά εγώ θέλω να φάω κουνέλι στιφάδο, κατσικάκι ψητό,
αρνάκι βραστό, γουρουνάκι στο φούρνο ή, έστω,
κανένα στρουμπουλό κοριτσάκι...



...Ή ΜΙΑ ΑΦΡΑΤΗ ΠΙΤΟΥΛΑ,
ΑΝ ΔΕ ΒΡΩ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΝΑ ΤΡΑΓΑΝΙΣΩ».



Κι ετοιμάζεται ν' ανοίξει τη στοματάρα του, όταν...



ΜΠΙΠΠΠ! ΜΠΙΠΠ! ΜΠΑΜ!
Η γιαγιά κορνάρει και φρενάρει.

Τρομάζει τον Ιγκόρ, που του φεύγει η πίτα απ' τα χέρια!
Ευτυχώς η Στρογγυλοσκουφίτσα την πιάνει στον αέρα.

Ουφ...



Ουφ...



«Θεέ και Κύριε!» φωνάζει η γιαγιά.
«Καημένο ζώάκι! Μα γιατί στεκόταν στη μέση του δρόμου;

Ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα. Λίγο ταραγμένο είναι».

ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ, ΓΙΑΓΙΑΚΑ, ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ



Όλοι όσοι έτρεχαν φτάνουν τώρα ξεφυσώντας.
Τραγουδούν, όσο πιο δυνατά μπορούν, για τα γενέθλια της γιαγιάς.

ΠΟΛΛΑ!!



«Ευχαριστώ! Ευχαριστώ, φίλοι μου, με συγκινείτε...
Μα δε θα πηγαίναμε στου κυρ Κούνελου;»



«Είναι η πίτα που...» προσπαθεί να εξηγήσει ο κυρ Κούνελος.

Αλλά η γιαγιά τον διακόπτει.

«Δεν έχει σημασία. Μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί πικνίκ εδώ...»



Κυρ Λύκε, ελάτε κι εσείς μαζί μας. Σας αρέσει η πίτα;»

ΤΕΛΟΣ

